

Εφημερίδα "ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ"

Σάββατο 3 Νοεμβρίου 2018

Και για μπάρκο μες στ' αμπάρια

Κύριε διευθυντά

Με ενδιαφέρον διάβασα στο «Τέχνες και γράμματα» του φύλλου της «Κ» του Σαββάτου 27 - Κυριακής 28 Οκτωβρίου 2018, το κείμενο του κ. Στέφανου Μακρή «Βγάζοντας από τη λήθη έναν ήρωα». Ο κ. Μακρής παρουσιάζοντας το βιβλίο της κ. Τέσους Μπάιλα «Αγριες θάλασσες», μας λέει ότι το βιβλίο αναφέρεται στον πατριώτη καπετάνιο Μιλτιάδη Χούμα, που αποφάσισε με το καΐκι του «Ευαγγελίστρια» να ρισκάρει τη ζωή του και το καΐκι του, και από το 1941 έως το 1944 να οργώνει τις ελληνικές θάλασσες σε αποστολές διαφυγής προς τη Μέση Ανατολή Αγγλων και Ελλήνων αγωνιστών. Στη συνέχεια παρουσιάζει τη συνομιλία που είχε με τη συγγραφέα. Στην τελευταία ερώτηση: «Υπάρχει αναλογία στην ιστορία του Χούμα με τη σημερινή εποχή;» η κ. Μπάιλα απαντά:

«Σε πολλά επίπεδα. Όταν έγραφα το βιβλίο, το προσφυγικό ήταν σε πλήρη εξέλιξη... Τότε κατάλαβα πως το υλικό που είχα στα χέρια μου για την περίοδο 1941-1944 ήταν επίκαιρο. Και τότε οι άνθρωποι έφευγαν μέσα στο καΐκι του Μιλτιάδη για να βρουν καταφύγιο στον Τσεσμέ και στη Μέση Ανατολή. Η ιστορία επαναλαμβάνεται...». Φοβούμαι ότι η κ. Μπάιλα, αν έτσι κατάλαβε, πλανάται πλάνην οικτράν. Τι σχέση έχουν οι σημερινοί πρόσφυγες που έρχονται από την Τουρκία και τη Μέση Ανατολή με τους Αγγλους και τους Έλληνες πατριώτες που διέφευγαν από την Ελλάδα για να πάνε στη Μέση Ανατολή; Οι πρώτοι έρ-

χονται για να σωθούν από τον πόλεμο, οι δεύτεροι πήγαιναν για να συνεχίσουν τον πόλεμο και τον αγώνα κατά του Αξονος.

Οι πρώτοι έρχονται για να σώσουν τη ζωή τους, οι δεύτεροι πήγαιναν για να δώσουν τη ζωή τους. Οι πρώτοι αν ναυαγήσουν περισυλλέγονται και περιθάλπονται, οι δεύτεροι, αν τους έπαιναν οι Γερμανοί ή οι Ιταλοί, ξέρουμε πολύ καλά ποια θα ήταν η μοίρα τους. Μόνο καταφύγιο στον Τσεσμέ και στη Μέση Ανατολή δεν έψαχναν να βρουν οι διαφεύγοντες Έλληνες και Αγγλοι, και δεν υπάρχει καμία αναλογία με τη σημερινή εποχή. «Αλεξάνδρεια - Ραφήνα πήγαινε τα χρόνια εκείνα / και για μπάρκο μες στ' αμπάρια είχε μόνο παλικάρια», μας λέει το τραγούδι του Μίμη Πλέσσα και του Κώστα Βίρβου για το καΐκι «Αγία Κυριακή». Δεν νομίζω ότι θα γραφεί τραγούδι για τα φουσκωτά που μας φέρνουν «παλικάρια» από τη Μέση Ανατολή.

ΜΑΤΘΑΙΟΣ Μ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
Πλοίαρχος Π.Ν. ε.α.